

DOOR HET KRUIS



NAAR HET LICHT

Op de vooravond om 19 uur van het feest van de Heilige Walburga 3 augustus 1964
nam de hemelse Vader, na een langdurige loutering en gesterkt door de laatste H. Gerechten
en de Pauselijke Zegen In Articulo Mortis, tot Zich terug de vrome ziel van Zijn trouwe dienares

MEVROUW

Irma, Ludovica, Maria BUSSCHAERT

Weduwe van Mijnheer JULES PILLAERT

geboren te Alveringem, de 17 juni 1877.

Lid van de Derde Orde, Eerste Vrijdagbond en alle godvruchtige genootschappen.

Dit melden U in de volste overgave aan Gods aanbiddelijke wil :

Heer en Mevrouw Oscar CROMHEEKE - PILLAERT,

Heer en Mevrouw André de GRAVE - PILLAERT,

Heer Roger PILLAERT - († DELANOEYE),

haar kinderen :

Heer en Mevrouw Etienne de GRAVE - ZARY en dochterje Caroline,

Heer en Mevrouw Gaby de GRAVE - de GRAVE en dochtertjes Claudine en Ann,

Heer Jacques de GRAVE

Heer en Mevrouw Henri MELIS - PILLAERT en kinderen Christian en Daniëlle,

Heer en Mevrouw Paul PILLAERT - VANNEUVILLE,

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen :

Heer en Mevrouw Richard VANDERMEERSCH - BUSSCHAERT, kinderen en achterkleinkind,

Heer en Mevrouw Camiel DELANOEYE - LEURIDAN, kinderen en kleinkinderen,

Heer Florent COULIER - († LEURIDAN), kinderen en kleinkinderen,

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Heer en Mevr. Emiel CORNILLE-
LEURIDAN,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Heer en Mevrouw Alfons NEUIDT - PILLAERT,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Heer en Mevrouw René CORNILLE - PILLAERT,

Heer en Mevrouw Leon VANDENBULCKE - († PILLAERT) - PARREYN, kinderen en klein-

kinderen,

haar zuster, schoonbroeders, schoonzusters :

De families BUSSCHAERT - POLLEY - PILLAERT - LEURIDAN en CAILLIAU.

De plechtige rouwdienst, met Communiegelegenheid, gevolgd door de bijzetting
in de familiekerk, waartoe U vriendelijk uitgenodigd wordt, zal plaats hebben in de
Dekanale kerk van St.-Niklaas te Veurne, op **zaterdag 8 augustus 1964**, te 10 uur.

Vergadering ten sterfhuize, Ooststraat 9, te 9.30 u.

De Gregoriaanse missen zullen opgedragen worden.

Wees haar ziel indachtig in Uw godvruchtige gebeden.

Barmhartige Jezus geef haar ziel de eeuwige rust.

Veurne, 3 augustus 1964.

PLATEVOET, VEURNE

BEGR. ONDERN. KESTELOOT, VEURNE