



Mejuffer Marie-Antoinette DE JONGHE,  
Mijnheer en Mevrouw André DE JONGHE-DEPUYDT,  
Mejuffer Jeanne DE JONGHE,  
Mejuffer Godelieve DE JONGHE,  
Mijnheer Robert DE JONGHE,  
Mejuffer Anna DE JONGHE,  
Mejuffer Alphonsine DE JONGHE,  
Mejuffer Margaret DE JONGHE, haar kinderen;  
Mijnheer Ivan DE JONGHE,  
Mijnheer Pierre DE JONGHE, haar kleinkinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Joseph CAILLIAU-DAVID,  
Mijnheer Charles CAILLIAU-VERHELST,  
Mejuffer Célestine CAILLIAU, haar broeders, zuster en schoonzuster;  
Mijnheer en Mevrouw Maurice CAILLIAU-DENYS, kinderen en kleinkinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Daniel DE BRABANDER-CAILLIAU,  
Mijnheer Edmond CAILLIAU,  
Advocaat en Mevrouw Louis CAILLIAU-VERMEYEN en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Carl CAILLIAU-VANHOUE en kinderen,  
Advocaat en Mevrouw Albert GOORMACHTIGH-CAILLIAU en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Benoît ROSSEEL-CAILLIAU, kinderen en kleinkind,  
Mevrouw Adelson VERDIEVEL-RUBBECHT,  
Dokter en Mevrouw Raphaël RUBBRECHT-VAN NUYE, kinderen en kleinkinderen,  
Mevrouw Valère VANHOUE-RUBBECHT, kinderen en kleinkinderen,  
Mijnheer Alphonse RUBBRECHT-DE JONGHE, kinderen en kleinkinderen,  
haar neven, nichten, kleinneven, kleinnichten, achterkleinneven en achterkleinnichten;  
De familiën CAILLIAU, DE BUSSCHERE, DE JONGHE en LOBY;

melden U met diepe droefheid, doch met christene gelatenheid, dat het de Heer behaagd heeft tot Zich te roepen de ziel van

## Mevrouw Marie-Julia-Célestina Cailliau

weduwe van **Mijnheer Emile DE JONGHE, Ere-Vrederechter**

Lid van de eerste Vrijdagbond en van alle godvruchtige genootschappen

geboren te Veurne, de 24 Mei 1870,

en godvruchtig in de Heer ontslapen te Ieper, de 6 Maart 1952.

na de troostmiddelen der H. Kerk en de Apostolische Zegen ontvangen te hebben.

De **PLECHTIGE LIJKDIENST**, gevolgd van de **BIJZETTING** in de familiekerker, waartoe Ued. vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaats hebben op **DINSDAG 11 MAART 1952 te 11 uur**, in de parochiale kerk van St Niklaas.

Vergadering ten sterfhuize, Maloulaan 10, te 10.15 uur.

De Metten en Laudén zullen gezongen worden op Maandag 10 Maart te 17 uur.

De Gregoriaanse Missen zullen gelezen worden in de parochiale kerk.

**ZIJ BEVELEN HAAR ZIEL AAN IN UW GODVRUCHTIGE GEBEDEN.**

**Noch bloemen, noch kraansen.**

Ieper, 7 Maart 1952.  
Maloulaan 10.