



De Hemelse Vader heeft tot zijn heerlijkheid geroepen, om te delen in de Verrijzenis.

H E E R
JOZEF BOELS
Echtgenoot van Mevrouw Herminie DOUSY

geboren te Avelgem, op 13 februari 1904 en naar het eeuwig leven overgegaan te Kortrijk,
kliniek Maria Voorzienigheid, op 14 april 1971, na ontvangen te hebben
de Heilige Sacramenten der zieken.

In dankbaarheid om zijn leven, in droefheid om zijn heengaan delen U dit mede :

Mevrouw Jozef BOELS-DOUSY, *zijn echtgenote,*
Heer en Mevrouw Paul BOUFGOIS-BOELS en kinderen Machteld, Katrijn, Bart, Veerle
en Goedele,
Heer en Mevrouw Stefaan BYTTEBIER-BOELS en kinderen Koenraad, Gudrun, Wouter
en Lut,
Heer en Mevrouw Gustaaf DEVOLDER-BOELS en kinderen Kristien en Johan,
zijn kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw Gerard OLLIVIER-BOELS, kinderen en kleinkinderen,
Eerwaarde Zuster Marie-Madeleine, Karmel Waregem,
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Heer en Mevrouw René HUYGHE-DOUSY,
Juffrouw Leonie DOUSY,
Mevrouw Jan GORISSEN-DOUSY, kinderen en kleinkinderen,
Juffrouw Febronie DOUSY,
Heer en Mevrouw Aloïs PATTIJN-DOUSY, kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw Louis DOUSY-MORTREU,
zijn zusters, schoonbroeder, schoonzusters, neven en nichten,
De familiën BOELS-VANLERBERGHE en DOUSY-DEBERDT.

Zij nodigen U uit deel te nemen aan de Eucharistieviering om God te danken voor zijn leven
en te bidden voor zijn zielerust.

De plechtige Lijkdienst heeft plaats op **MAANDAG 19 APRIL 1971, te 10.30 u.**
in de dekenale kerk St. Martinus te **AVELGEM.**

Bijeenkomst, Kasteelstraat 15, om 10 u.

Celieve de familie te volgen.

AVELGEM, 14 april 1971.