



DOOR CHRISTUS KRUIS NAAR 'T EEUWIG HUIS.

Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen de ziel van zijn trouwe dienaar

JUFFROUW

MARIA BOELS

dochter van wijlen Heer Leopold en Mevrouw Leonie VANLERBERGHE

geboren te Avelgem, op 29 april 1900 en er zachtjes in de Heer ontslapen op 13 mei 1957, versterkt door de laatste Heilige Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Dit melden U diepbedroefd, doch met kristelijke gelatenheid:

Mevrouw Gerard OLLIVIER-BOELS,

Heer en Mevrouw Jozef BOELS-DOUSY,

Eerwaarde Zuster Maria-Madeleine in het klooster der Karmelietessen te Marche-les-Dames, in de wereld Juffrouw Madeleine BOELS,

haar broeder, zusters en schoonzuster,

Heer en Mevrouw Florent BAERT-OLLIVIER en kinderen: Mieke en Leentje,

Heer Jozef OLLIVIER,

Heer en Mevrouw Emiel OLLIVIER-CARTREUL,

Heer en Mevrouw Paul BOURGOIS-BOELS en kinderen: Machteld en Katrijn,

Heer en Mevrouw Stefaan BYTTEBIER-BOELS,

Mejuffer Anna BOELS,

haar neven en nichten,

De familiën BOELS, VANLERBERGHE en SCHIPMAN,

De plechtige Lijkdienst, gevolgd door de begrafening, waartoe UEd. beleefd uitgenodigd wordt, zal plaats hebben in de dekenale kerk van **AVELGEM**, op **DONDERDAG 16 MEI 1957**, te **10** uur.

Bijeenkomst ten sterfhuize, Kasteelstraat, 1, om 9.45 u.

De nadienst zal plaats hebben op vrijdag 17 mei 1957, te 8 uur.

De Gregoriaanse missen zullen gelezen worden door E. H. Hillaert alsook in het St.-Jan Berchmanscollege te Avelgem.

Heer Jesus, geef haar ziel de eeuwige rust.

AVELGEM, 13 Mei 1957.