

Gegroet, o Kruis,



onze enige Hoop!

*Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen
de Ziel van zijn trouwe dienaar*

**Heer Hilaire - Jan - Marie - Joseph
BOUDEWIJN**

RUSTEND ONDERWIJZER

**Zoon van wijlen Heer Justin-Corneille
en Vrouw Amelie-Barbara DEVLOO**

geboren te Reningelst, de 23 Maart 1877 en er zachtjes in de Heer ontslapen
de 5 November 1952,
ontvangen hebbende de Gerechten van Onze Moeder de H. Kerk.

Dit melden U met diepe droefheid, doch met kristelijke onderwerping aan Gods H. Wil:

Heer Joseph BOUDEWIJN;

Heer en Mevrouw Arthur BOUDEWIJN-VANDELANCKTE;

Heer Joachim BOUDEWIJN;

Mevrouw Anna BOUDEWIJN, Weduwe van Heer Camille DEQUEKER;

Heer Amand BOUDEWIJN;

Eerwaarde Pater Florent BOUDEWIJN, van de Missiën van Scheut, uit China,

zijn Broeders, Zuster en Schoonzuster;

Heer en Mevrouw Paul BOUDEWIJN-DILLEN en kinders Godelieve en Lydia;

Heer en Mevrouw André BOUDEWIJN-VANLEENE en kinders Mia en Lena;

Heer en Mevrouw Joseph ARNAERT-DEQUEKER en kinders Magda, Herman, Guido en
Bernadette, zijn Neven en Kleinneven;

De familiën BOUDEWIJN en DEVLOO.

Zij verzoeken U om een vroom gebed en nodigen U vriendelijk uit tot de
LIJKDIENST en BEGRAFENIS in de parochiale kerk van RENINGELST op **MAANDAG
10 NOVEMBER 1952, om 9.30 uur.**

De Metten zullen gezongen worden op de vooravond, te 17 uur.

De Gregoriaanse Missen zullen gelezen worden door de Paters van Scheut.

BARMHARTIGE JEZUS, SCHENK ZIJNE ZIEL DE EEUWIGE RUST.

Reningelst, de 5 November 1952.

Drukk. BAF COP, Reningelst.

Gelieve na de Begrafenis de Familie te volgen.