

HEER, NIET ONZE WIL, MAAR DE UWE GESCHIEDE!



Het behaagde de Heer bij Zich te roepen de vrome ziel van

MEVROUW

Philomena - Isabella Boussemaere

echtgenote van Heer MYRTILLE SIOEN

geboren te Alveringem op 25 april 1900 en er godvruchtig overleden op 8 december 1964, gesterkt door de h. Sacramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Lid van de broederschappen en van de Boerinnengilde.

Dit melden U met diepe droefheid, doch met kristelijke overtuiging:

Heer Myrtille SIOEN,
Juffrouw Maria SIOEN,
Juffrouw Ursula SIOEN,
Heer Medard SIOEN,

haar echtgenoot;

Heer en Mevrouw Camiel BOUSSEMAERE - VANSTEENE, kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw Germain COOPMAN - BOUSSEMAERE,

haar kinderen;

Juffrouw Ghilda SIOEN,
Juffrouw Camilla SIOEN,
Juffrouw Maria SIOEN,

Heer en Mevrouw Camiel SIOEN - WICKE, kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Jules SIOEN - PLATTEEUW, kinderen en kleinkinderen,

Juffrouw Esther SIOEN, haar broeder, zuster, schoonbroeders, schoonzusters, neven en nichten;

De families BOUSSEMAERE - SCHIPMAN - SIOEN - LAUWERS.

De eerwaarde Zusters van het WIT-GELE KRUIS.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de ter aardebestelling waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd, zal opgedragen worden in de St Audomaruskerk te Alveringem op
zaterdag 12 december 1964 te 10 uur.

Bijeenkomst aan het sterfhuis, Rozendaelstraat 5, om 9,30 uur.

Wees haar ziel in uw gebeden indachtig.

Alveringem, 8 december 1964.

Drukk. L. Selschotter Alveringem