



GEGROET, O KRUIS, ONZE ENIGE HOOP !

Heer & Mevrouw Robert ACKE - CAILLIAU,
Heer & Mevrouw Richard DE CONINCK - CAILLIAU, zijn kinders ;
Heer & Mevrouw Daniël VER EECKE - DE CONINCK en kinders,
Heer & Mevrouw André VAN GRYSPERRE - DE CONINCK,
 zijn kleinkinders en achterkleinkinders ;
Mejuffer Eveline CAILLIAU,
Heer Armand CORNETTE - CAILLIAU,
Mevrouw Weduwe Charles CAILLIAU - DAVID, kinders en kleinkinders,
De kinders en kleinkind van wijlen Hr. & Mw. Maurice COPPIN-CAILLIAU,
De kinders van wijlen Hr. & Mw. Camille VAN CAPPEL - VAN SPRANGHE,
De kinders van wijlen Hr. & Mw. Jacques POULIART - VAN SPRANGHE,
 zijn zuuter, schoonbroeder, neven en nichten ;
De familiën CAILLIAU, HUYGEBART, VAN SPRANGHE en INGELAERE,

melden U met veel droefheid, doch met christene gelatenheid, het pijnlijk verlies welke zij komen te ondergaan bij het afsterven van

Heer Emile-August CAILLIAU

Vereerd met de Medaille voor daden van moed en zelfopoffering

Weduwnaar van wijlen Mevrouw Clementine VAN SPRANGHE

geboren te leper, de 12 October 1869 en er godvruchtig overleden, de 10 Juni 1951 bediend en versterkt met al de genademiddelen O. M. de H. Kerk.

De plechtige LIJKDIENST, gevolgd van de bijzetting in de familiekerdler, tot dewelke Ued. vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaats hebben in de parochiale kerk van Sint-Niklaas te leper, op **Woensdag 13 Juni 1951**, te **10** uur.

Vergadering ten sterfhuize, Steenweg op Dikkebus, 166, te 9 uur 30.

Zij bevelen zijn ziel in uw godvruchtige gebeden aan.

leper, de 10 Juni 1951.