

Na een leven vol liefde en toewijding is vredig van ons heengegaan

de Heer Frederik Cailliau

echtgenoot van Mevrouw Maria Matteeusen

geboren te Antwerpen op 1 februari 1923 en overleden te Antwerpen (A.Z. Stuivenberg) op 16 november 1992.

Lid van Algemene Vereniging der Marktkramers ;

Dit melden U met diepe droefheid :

Mevrouw Maria Matteeusen ;

zijn echtgenote

De Heer en Mevrouw Leo en Lisette Baele-Cailliau ;

Mevrouw Jeannine Cailliau ;

zijn kinderen

De Heer Patrick Van Bosch ;

Juffrouw Nancy Cailliau ;

zijn kleinkinderen

Zijn broers, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten ;

De families Cailliau en Matteeusen.

Wij nodigen U uit de rouwplechtigheid bij te wonen op MAANDAG 23 NOVEMBER 1992 om 11.30 uur in de aula Aster van het intercommunaal crematorium te Antwerpen, gevolgd door crematie.

Samenkomst in voornoemd crematorium om 11.15 uur.

De bijzetting in het columbarium van Ekeren heeft plaats omstreeks 14.45 uur.

HIJ RUSTE IN VREDE

2180 Ekeren, Vogelkersstraat 45.