

GEGROET, O KRUIS,



onze enige hoop !

Het behaagde de Heer tot Zich te roepen de ziel van zijn trouwe dienaar

DE HEER

WILLY CAILLIAU

zoon van Mijnheer MAURITS CAILLIAU

geboren te Ieper de 17 augustus 1928, en er godvruchtig overleden de 7 maart 1956,
gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Dit melden U met diepe droefheid, doch met kristelijke gelatenheid :

Mijnheer Maurits CAILLIAU, weduwnaar van Mevrouw Julia BOLLEIN, zijn vader;

Mijnheer en Mevrouw Jozef RYCKEBOSCH-CAILLIAU,

Mijnheer en Mevrouw Lucien CAILLIAU-BRUNEEL,

zijn broeder, zuster, schoonbroeder en schoonzuster;

Jonge Heer Dirk RYCKEBOSCH,

Jonge Heer Johan RYCKEBOSCH,

zijn neven;

De familiën CAILLIAU, BOLLEIN, MONKERHEY, APPELS, VANDENBERGHE en
HEUGHEBAERT.

De PLECHTIGE LIJKDIENST, gevolgd van de begrafenis, waartoe Ued vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaats hebben in de parochiale kerk van St-Niklaas te Ieper, op ZATERDAG
10 MAART 1956, te 9 uur.

VERGADERING IN DE KERK

ZIJ BEVELEN ZIJN ZIEL IN UW GODVRUCHTIGE GEBEDEN AAN.

Ieper, de 7 maart 1956.
Dikkebussteenweg, 237