



Het heeft de algoede God behaagd tot zich te roepen de ziel van zijn trouwe dienaar

MIJNHEER JULES CLAIS

Weduwnaar van Mevrouw CÉLINE GOMBERT

Lid van de Kerkraad van St. Michiel - Voorzitter der Koninklijke Stadsharmonie.

Spelend lid der Koninklijke Stadsharmonie sinds 1878.

Ridder in de Orde van Leopold II. - Ridder in de Kroonorde.

geboren te Roeselare de 29 November 1863 en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen
de 3 April 1952, na ontvangen te hebben alle troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Dit melden U met volledige onderwerping aan Gods H. Wil :

Mijnheer en Mevrouw Frank CUMMINS-CLAIS, zijn schoonzoon en dochter
Doctor en Mevrouw Hugh WORMALD-WEST,
Mijnheer en Mevrouw Jozef VAN DEN BOGAERT-WEST,
Mijnheer Denis WEST, zijn kleinkinderen
Mejuffers Lesley en Gillian WORMALD,
Mejuffers Colette en Anne VAN DEN BOGAERT, zijn achterkleinkinderen
Mevrouw Weduwe Jules DEGRAE-CLAIS, kinderen en kleinkinderen,
De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Louis DOBBELS-CLAIS,
De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Emiel CLAIS-HOORNAERT,
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Arthur LAGAE-CLAIS,
Mevrouw Weduwe Joris ROMMENS-GOMBERT, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Mevrouw Weduwe Victor VANNESTE-GOMBERT, kinderen en kleinkinderen,
Mijnheer en Mevrouw Jozef GOMBERT-DOBBELS,
De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Raymond AMEYE-GOMBERT,
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Cyriel VANNESTE-GOMBERT,
Doctor en Mevrouw Janusz SEP-MATULEWICZ en kind,
zijn Zuster, Schoonbroeder, Schoonzusters, neven, kleinneven en achterkleinneven
Mejuffer Hortense MOLENAARS, zijn trouwe dienstmeid
De familiën CLAIS, BARBIER, GOMBERT, DENYS,
De Bestuursleden en Leden der Koninklijke Stadsharmonie.

De plechtige KOORDIENST, gevolgd van de begrafening, waartoe Ued. vriendelijk uitgenodigd wordt, zal plaats hebben in de Dekanale kerk van ST. MICHIËL te Roeselare, op **Woensdag 9 April 1952 te 11 u.**

Vergadering ten sterfhuizen, Ooststraat, 22, te 10,15 u.

De Metten en Laudan zullen gezongen worden in dezelfde kerk op Dinsdag 8 April te 4 u.

De tienwekenmissen zullen gezongen worden in dezelfde kerk iedere Woensdag te 8 u. vanaf 16 April tot 18 Juni.

De gregoriaanse missen zullen gelezen worden in het Missiehuis van Scheut.

Wees zijn ziel indachtig in uw godvruchtige gebeden.

Roeselare. 4 April 1952.

Noch bloemen. noch kronen.