



*Rust nu maar uit, je strijd is gestreden  
Je hebt het ontzettend moedig gedaan  
Wie kan begrijpen, hoe je hebt geleden  
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan*

Met veel pijn maar in diepe dankbaarheid om zijn liefdevolle leven  
nemen we afscheid van onze papa en opa

# Paul Cottyn

echtgenoot van Francine Vandergucht

geboren te Menen op 2 april 1934  
en zacht ingeslapen te Kortrijk op 4 augustus 2000  
gesterkt met het sacrament van de zieken

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd  
heeft plaats in de Sint-Hilariuskerk (centrum) te Wevelgem  
op vrijdag 11 augustus 2000 om 10.30 uur.

Bijeenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.15 uur

Daarna begeleiden we Paul naar zijn laatste rustplaats  
op de gemeentelijke begraafplaats, Moorselestraat.

De gebedswake gaat door in de Mariakapel van dezelfde kerk  
op donderdag 10 augustus om 18.30 uur.

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium  
Stefaan Vankersschaever (ingang langs parking Lauwestraat)  
iedere weekdag van 16 tot 19 uur (zondag gesloten).

Dit melden u :

Francine VANDERGUCHT

*zijn echtgenote*

Koen en Patty MAES - COTTYN  
Marc en Sofie CAILLIAU - COTTYN

*zijn kinderen*

Louis MAES  
Henri CAILLIAU

*zijn kleinkinderen*

Jules en Monique COTTYN - DEMYTENAERE en familie  
Marc COTTYN  
Jozef en Judith TACK - COTTYN en familie  
Luk COTTYN  
Jan en Colette COTTYN - DEROOSE en familie  
Lieve COTTYN

Frans en Georgette VANDERGUCHT - FONTAINE en familie  
Guido en Lieve VANDERGUCHT - DELTOMBE en familie

*zijn broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten*

De families COTTYN - LATEUR  
De families VANDERGUCHT - DEWULF

Met dank aan :

Zijn huisarts

De dokters en het personeel van de Sint-Maartenskliniek te Kortrijk

8560 Wevelgem, Goedendagstraat 17  
8554 Sint-Denijs, Wittogstraat 31  
8420 De Haan, Normandiëlaan 24