

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.



Jufvrouw Marguerite Denys ; Mijnheer Albert Denys ; de familie van wijlen Mijnheer Dewilde-Denys ; Mijnheer Denys-Dewulf en familie ; Vrouw Weduwe Dewulf-Denys en familie ; Vrouw Weduwe Verhelst-Lemahieu en kinderen ; Mijnheer en Vrouw Verhelst-Reynaert en kinderen ; Eerweerde Heer Constant Verhelst, pastor te Leysele ; Eerweerde Heer Eduard Verhelst, pastor te St. Andries-bij-Brugge ; maken U met droefheid kenbaar het pijnlijk verlies dat zij komen te ondergaan door het afsterven van hunnen teerbeminden Vader, Broeder, Schoonbroeder, Oom, Oud-Oom en Kozijn,

Mijnheer
LOUIS-JOHNANNS DENYS

ECHTGENOOT VAN WIJLEN

ADRONIA-SOPHIA VERHELST,

Voorzitter der Burgerlijke Godshuizen ;
Voorzitter van den Kerkraad van St. Michiel ; Medestichter en Ontvanger van den
Katholieken Kring en Lid van vele andere Maatschappijen,

*geboren te Rousselare den 15 April 1822, en, voorzien van de gerechten onzer Moeder de
H. Kerk, aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 5 April 1894.*

=====
DAT ZIJNE ZIEL IN VREDE RUSTE !
=====

Lijkdienst en begraving, waartoe gij vriendelijk wordt uitgenoodigd, zullen
gedaan worden in de parochiale kerk van ST. MICHEL te Rousselare, **Maan-**
dag toekomende 9 April, 's morgens ten tien.

Vergadering in 't sterfhuis ten 9 ure en half.

De Lessen zullen gezongen worden Zondag om 6 uren namiddag.

Brood voor de armen der drie Genootschappen van den H. Vincentius-à-Paulo.

ROUSSELARE, den 5 April 1894.