



Je was in eenvoud sterk en groot
en toegewijd aan hen die je dierbaar waren.
Als leven lijden wordt,
komt de dood als een verlossing.

De Heer

Joseph MYLE

echtgenoot van Mevrouw Myriam DENYS.

Geboren te Heestert op 11 juli 1940
en overleden te Vlamertinge op 9 januari 2011,
gesterkt door het gebed van de kerk.

We nodigen u hierbij uit om samen met ons te bidden
tijdens de eucharistieviering die zal plaatshebben
in de SINT-BERTINUSKERK te POPERINGE (Grote Markt)
op VRIJDAG 14 JANUARI 2011 om 11 uur,
gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats 'Ter Ruste'.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

U kunt Joseph een laatste groet brengen in het funerarium Demuys,
Duinkerkestraat 143 te Poperinge,
elke werkdag van 15.30 uur tot 19.30 uur.

Dit melden U :

Myriam DENYS,

zijn echtgenote ;

Brigitte MYLE - Erik WIJNEN,
Jonas, Lena,
Juliette MYLE - Paul CLAES,

zijn kinderen en kleinkinderen ;

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

De families MYLE - VANHEUST en DENYS - LEBBE.

Met dank aan :

het verzorgend personeel van het Rust- en Verzorgingstehuis Wintershove,
zijn huisarts.

Vlamingstraat 1 A1 - 8970 Poperinge
J. Hanssenslaan 24 - 1080 Brussel
Leuvensebaan 204B - 2580 Putte