



*Op 1 Oktober 1955, is godvruchtig overleden te Houtem-Veurne
voorzien van alle troostmiddelen van Onze Moeder de H. Kerk en
de Pauselijke Zegen "In Articulo Mortis"*

Mevrouw Magdalena PATTOU

echtgenote van Mijnheer Marcel VERHAEGHE

geboren te De Moeren, 14 December 1899.

**Dit melden U met diepe droefheid, doch met kristelijke onderwerping
aan Gods H. Wil:**

Mijnheer Marcel VERHAEGHE, haar echtgenoot;
Mijnheer en Mevrouw André BOUQUILLON - VERHAEGHE;
Dokter en Mevrouw André CLEEREN - VERHAEGHE;
Mijnheer Leopold VERHAEGHE;
Mijnheer en Mevrouw Paul VAN DEN BERGH - VERHAEGHE; haar kinderen;
Dokter en Mevrouw Hektor CARLIER - VERHAEGHE,
De Jonge Heren Piet en Joost BOUQUILLON, Mejuffer Beatrijs BOUQUILLON;
Mejuffer Katelijne CLEEREN, De Jonge Heer Wim CLEEREN;
De Jonge Heren Jean-Paul en Marcel VAN DEN BERGH, haar kleinkinderen;
Mevrouw Maurits PATTOU - DECORTE;
Mijnheer en Mevrouw Gaston PATTOU - DECORTE en kinderen;
Mijnheer Albin PATTOU, kinderen en kleinkind;
Mijnheer en Mevrouw Omer DEHAENE - PATTOU en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw August PATTOU - OLIVET, kinderen en kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw Georges PATTOU - OYAERT en zoon;
Mevrouw Jeroom VERHAEGHE - VAN BEVER en dochter;
Mevrouw Gustaaf DEMOL - VERHAEGHE, kinderen en kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw Maurits CHRISTIAENS - VERHAEGHE, kinderen en kleinkinderen;
Mevrouw Theophiel DEHEEGHER - VERHAEGHE en kinderen,
haar broeders, zuster, schoonbroeders, schoonzusters, neven en nichten;
De Familiën PATTOU - VANDEWALLE, VERHAEGHE - PATFOORT;
De Eerwaarde Zusters, Juffrouw, Verpleegsters van het Wit-Gele Kruis;
Mevrouw G. D'HERT - VANHOUTTE, Juffrouw C. DE VLAMYNCK,
haar trouwe dienaressen;

De plechtige Koordienst, gevolgd van de bijzetting in de familiekerk, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaats hebben in de parochiale Kerk van O. L. Vrouw te Houtem (Veurne), op ZATERDAG 8 Oktober 1955, te 11 uur.

Vergadering ten sterfhuize, Dorpstraat, 15, te 10.30 uur.

De Metten en Laudan zullen op Vrijdag, 7 Oktober, gezongen worden te 18.30 uur.

De Gregoriaanse Missen worden gelezen bij de Paters Dominikanen te Antwerpen.

WEES HAAR ZIEL IN UW GODVRUCHTIGE GEBEDEN GEDACHTIG.

Brooddeel aan de armen.

Bloemen, noch kronen.