

Gegroet o Kruis,  onze enige Hoop!

Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen de ziel van zijn trouwe dienaar:

Mevrouw Ludovica-Alice PROOT

Weduwe van Heer REMI VANVEUREN,

geboren te BEERST de 15 februari 1885 en godvruchtig overleden te HOUTEM (Veurne) de 5 oktober 1960, na ontvangen te hebben de H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van het Broederschap van de H. Barbara.

Dit melden U met diepe droefheid, doch met kristelijke gelatenheid in Gods H. Wil:

Mejuffer Marguerite VANVEUREN,

Heer en Mevrouw Raymond VANVEUREN - SIJS,

Heer Gilbert VANVEUREN en Mejuffer Monique WISSOCQ zijn verloofde,

Heer Werner VANVEUREN,

hare kinderen ;

Jonge Heer Luc VANVEUREN,

Jonge Heer Marc VANVEUREN,

Jonge Juffer Maria VANVEUREN,



hare kleinkinderen ;

Heer en Mevrouw Abel MOENECLAËY - VANVEUREN kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Jérôme VANVEUREN - LELIEUR en kinderen,

Heer en Mevrouw Georges VANVEUREN - SALMON kinderen en kleinkinderen,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Heer en Mevrouw Conrard DE JONGE - PROOT,

hare schoonbroeders, schoonzusters, neven, nichten, kleinneven en kleinnichten ;

De Eerwaarde Zusters en Juffrouw Verpleegster van het Wit-Gele Kruis,

De Familiën **FROOT — DE HAENE, VANVEUREN — COULIER.**

De Plechtige Lijkdienst, gevolgd door de teraardebestelling in de familiekerk, waartoe Ued. vriendelijk uitgenodigd wordt, zal plaats hebben in de O. L. Vrouwekerk te **HOUTEM - Veurne** op **maandag 10 oktober 1960, te 10. u. 30.**

Vergadering op de Markt, te **10 uur.**

De Gregoriaanse missen zullen gelezen worden in de parochiale kerk van Houtem.

Heer Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

Brooddeel aan de armen.

Houtem, de 5 oktober 1960.

Drukk. R. Timmerman, Houtem-V.