

*Door uw genade, Vader, mogen wij  
in uw heerlijkheid binnengaan,  
niet door rechtvaardige daden,  
maar door het bloed van het Lam.  
(Ef 2:8,9 & Hebr 10:19)*

de heer

# Maurice Vandelannoote

echtgenoot van mevrouw Laura Cailliau

*Rijkswachter op rust*

geboren te Vlamertinge op 22 augustus 1928  
en overleden te Oostakker in het wzc Vincenthof  
op 11 mei 2014.

© D.C.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van  
Maurice op de Evangelische uitvaartdienst die zal plaatshebben  
in de Evangelische Kerk Bourgoyen, Brugsesteenweg 325,  
(ingang Driepikkelstraat) te Gent-Mariakerke,  
**op vrijdag 16 mei 2014 om 11 uur.**

Na de crematie volgt de bijzetting van de urne in de urnenkelder  
van het kerkhof te Mariakerke in familiekring.

Dit melden u met diepe droefheid:

Laura Cailliau

*zijn echtgenote*

Dany en Marie-Claire Parrein – Vandelannoote  
Dominique en Rita Vandelannoote – Wittoeck

*zijn kinderen*

Jan en Vanessa Vervaeke – Parrein

Marie en Viktor

Frederik Vandelannoote

Thomas Vandelannoote en vriendin Laura Vandenberghe

Timon Vandelannoote

*zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen*

De families Vandelannoote en Cailliau.

Met oprechte dank aan:

Dokter Demeester, zijn huisarts

Het personeel en de vrijwilligers van het wzc Vincenthof  
te Oostakker.

Wzc Vincenthof, Gasthuisstraat 10, 9041 Oostakker